

# Hej, alle sammen.

## Tur til Danmark

Der er nu gået nogle måneder, siden vi var en tur i Danmark i maj, men vi vil alligevel gerne sige tak til alle, der tog imod vort besøg i deres kirke eller privat. Vi nød virkelig godt af alles omsorg og gæstfrihed!!!



Tusind tak til alle i de følgende kirker, for jeres opbakning samt gaver og indsamlinger til arbejdet!

6/5 Multihuset, Haderslev

13/5 Tønder Frikirke.

20/5 Evangeliekirken, København

22/5 Hjemmemenighed i Ringsted

27/5 Sjølundkirken, Næstved

3/6 Netværkskirken Metropol, Valby.

## Oversvømmelser, tyfon og jordskælv.

Fra det flotte danske sommervejr kom vi lige hjem til regntid i Japan. Ofte forårsager regntiden store vandskader, og i år var ingen undtagelse!



Billede fra:  
<https://edition.cnn.com/2018/07/10/asia/japan-floods-intl/index.html>

Oversvømmelser i det sydlige Japan tog over 200 liv. Kirker i vores område samlede nødhjælp ind. Om end det kun var som en dråbe i havet, håber vi, at det kan blive en lille hjælp til de ramte. Regntiden blev efterfulgt af en meget varm sommer med varmegrader op til 38 grader. Vi hørte om flere, der døde af hedeslag.

Endelig faldt temperaturen, men efteråret startede ud med en tyfon, der forårsagede voldsomme ødelæggelser, især i Osakaområdet med blandt andet oversvømmelser på Kansai lufthavn. Knap var stormen ovre, før den nordlige ø, Hokkaido blev ramt af jordskælv (styrke 6.7), der skabte et besynderligt jordskræd af flere bjergsider samtidig.



Billede fra: <https://edition.cnn.com/2018/09/06/asia/gallery/japan-earthquake-0906/index.html>

Tyfonen, der ramte Osaka gik også direkte over vort område. Alle var i alarmeredskab, idrætshaller blev lukket op for eventuel evakuering og børn i hele området blev sendt tidligt hjem fra skole og institutioner, så jeg måtte afslutte arbejdet lidt tidligt for at hente børn. Shiro kom også tidligt hjem, og vi tog alt, der kunne flyve væk udenfor huset indendøre. Vi bad om englevagt omkring vores hus og bygd. Tyfonen ramte os hen mod aften med stærk vind og regn; men natten forløb uden skader. Ligeså undgik Hope House og vores norske medarbejder, Gunns lejlighedskompleks skader. Generelt blev hele vort område skånet for store ulykker.

## Hastetur til Norge



Gunn måtte i juli tilbage til Norge p.g.a af hendes fader gik bort snart 93 år gammel. Vi følte med

hende, men Gud har givet hende styrke til at klare dette igennem. Hun er nu tilbage i Japan, ved godt mod og med fuld kraft igang igen med både café, børnearbejde og mødeaktivitet.

## Besøg i De japanske Alper

I denne weekend var vi sammen med en gruppe fra Hope House en tur op i de japanske alper, et sted kaldet Hakuba, 3



timers kørsel fra Kanazawa, hvor vi besøgte en svensk missionær og medvirkede i hendes kirke, Northern Alps Global Church



## Besøg fra USA, Norge og Danmark

Efteråret byder på mange besøg fra udlandet. Blandt andet kommer min søster, Joan, og min far på en uges besøg. Derudover får vi også besøg fra USA og fra Norge, blandt andet en ung pige Sophia Pedersen (25år) fra Haugesund, der skal komme og hjælpe os i arbejdet i et halvt år.

Vi glæder os rigtig meget til alle disse besøg og til at få en ekstra hjælpende hånd!

## Lovsyng Herren!

”Ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af.” Apostlenes Gerninger kap.16

Vi bliver i dette stykke fra Bibelen mindet om, hvor meget, det betyder at love og takke Herren. Ved Paulus og Silas bøn og sang, blev ikke kun de selv; men også mange andre sat fri fra deres lænker! Måtte vi lære i alle situationer at sige Gud tak. Når vi gør det, vil folk omkring os ”lytte opmærksomt” og undre sig over vor glæde og døren til deres hjerter vil blive åbnet op for evangeliet. Vores bøn er, at vores takkesang til Gud, må nå ud til mange flere!

Nu mange hilsener fra os

*Shiro, Eichi, Celia, Cadan og Bodil*



Cadan (2år), Celia (5år) og Eichi (6år) i sommerkimono.