

Hej, alle sammen.

Vi håber, I alle har haft en dejlig påske.



Her i Hope House fejrede vi Påsken med en brunchgudstjeneste. Det blev en festlig stund, hvor vi sammen kunne minds vor Herre Jesu sejr og opstandelse. Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid. Nogle i kirken havde inviteret ikke-kristne venner med. De var meget åbne, specielt en ung læge fra Vietnam blev ved at spørge os ud om, hvad vi tror på. En dejlig dag, og en dejlig anledning til at dele vores tro med andre!

### Kold dåb, brændende tro.

Den 30. december 2017 valgte en yngre japanske kvinde, Sanae Hiraiwa, at blive døbt. Efter hendes eget ønske i havet! Om morgenen samme dag, var hendes mand



meget skeptisk og direkte imod, at Sanae skulle døbes. Det var meget hårdt for hende, og hun skrev til os på messenger og bad om forbøn; men tilføjede: "Hvis blot Gud er hos mig, kan jeg klare alt". Vi bad for hende og for

hendes mand og til vores store glæde tog han med ud til dåben. Mens dåben fandt sted faldt en solstråle ned gennem skyerne. Sanaes mand oplevede det, som Gud var med i dette naturfænomen. "Jeg tror, jeg fik et glimt af Gud at se!," sagde han bagefter. Han har stadig brug for forbøn, men vi tror, han er på vej.



En hård vinter.

I disse dage blomstre kirsebærtræerne alle veje, Det er næsten ikke til at tro, for blot lidt over en måned siden var hele vores egn



begravet i sne. Det siges, at være den værste vinter i over 35 år. Vores hus, der ligger i bjergne, havde flere meter sne omkring sig og

jeg kunne til sidst slet ikke se ud af mine køkken vinduer. Nede i



Kanazawa var det også slemt. Cafeén måtte holde snelukket en hel uge. Mange mennesker -



inklusive vores norske medarbejder, Gunn,-boede steder i byen, hvor snerydningen blev nedprioriteret og kunne ikke bruge bilen i



flere dage. Udbringning af varer var også hæmmet af sneen og i butikkerne tyndede det ud med varer såsom mælk, brød og fersk kød. Jeg oplevede i det lokale supermarked at tage "den sidste karton mælk," de havde. Men så vendte vejret lidt, og trafik og vareudbringning gik i gang igen. Det var en lettelse, da foråret satte ind og sneen begyndte at smelte bort.

### **Eichi starter i skole.**

Den 9. april starter Eichi i skole. Her er vi ude



at købe skoleuniform til ham. Lige i det største, men han vokser til den! Eichi skal starte i Kawachi Skole 3 km fra vort hjem. Med Eichis skolestart får vi en et nyt kontaktpunkt til vort nærområde, og vi beder om, at

vi må få god kontakt med Eichi's nye klassekammerater og deres familier.

### **Tur til Danmark**

Den 3. maj rejser vi en tur til Danmark i forbindelse med mine forældres guldbryllup og vil under vores ophold besøge støttekirker og venner.

Her er vores foreløbige program for besøg, mens vi er i Danmark:

6/5 Multihuset, Haderslev  
13/5 Tønder Frikirke.  
20/5 Evangeliekirken, København  
22/5 Hjemmemenighed i Ringsted  
27/5 Sjølundkirken, Næstved  
3/6 Netværkskirken Metropol, Valby.

Vi skal bo hos mine søstre i Faxe og kan kontaktes på min søsters telefon nummer: 28 60 12 32 (Annette Jespersen).

Vi glæder os til at møde vore venner og støtter og at kunne sige tak til jer alle personligt og ikke bare per mail!

Hav en fortsat god påske med ordene fra Efesserne 1:19-20.

Kærlig hilsen

*Shiro, Eichi, Celia, Cadan og Bodil*